

# FAMILY HELP PROGRAMME

OPGERICHT 11 DECEMBER 1984 DOOR DE HEER HERMAN STEUR

Keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en-besteding



FHP NIEUWSBRIEF

LENTE 2002

NO. 22

## Project: Heart for Life

Dit project, waarvoor wij al een aantal giften mochten ontvangen, is gericht op kinderen met hartproblemen in Sri Lanka. Zij staan op de wachtlijst bij een regeringsziekenhuis. Vaak komt voor hen de hulp te laat. Veel ouders plaatsen daarom oproepen in de plaatselijke kranten om zo aan geld te komen om hun kind snel te kunnen laten opereren in een ander ziekenhuis. De opbrengst van deze oproep is praktisch nihil. Hierdoor overlijden heel veel kinderen voordat ze aan de beurt komen voor een operatie.



De kosten voor deze operatie bedragen Rps. 219.000,- (± € 2.700,-). De ouders hebben bij verschillende instanties geprobeerd geld te krijgen voor de operatie, advertenties in de krant geplaatst en zelf een deel bij elkaar gespaard. Toen zij het FHP om een bijdrage vroegen, heeft de heer Phillipsz hun gezegd dat de operatie kon plaatsvinden, en dat het FHP het resterende bedrag zou betalen.

Sandhya is geopereerd op 15 januari van dit jaar en de operatie is succesvol verlopen. Natuurlijk zal zij het de eerste

Wij willen de ouders financiële ondersteuning geven, om het mogelijk te maken hun kind in ieder geval te laten opereren. Soms is het nodig om verder te gaan en meer financiële steun te verlenen. In principe moeten ook de ouders er voor zorgen een deel van het geld bij elkaar te krijgen.

Een voorbeeld is Sandhya Chandrani. Zij is geboren op 9 april 1991 en zit in groep 6 op school. Sinds haar geboorte is zij al ziekelijk maar haar ouders waren zich niet bewust van de ernst daarvan. Acht maanden geleden is zij doorgestuurd naar een cardioloog die na verschillende onderzoeken vaststelde dat Sandhya een gaatje in haar hart had. Hij adviseerde de ouders om Sandhya zo snel mogelijk te laten opereren om haar gezondheidsproblemen niet erger te laten worden.

drie maanden nog wel rustig aan moeten doen. Zij blijft onder controle bij de cardioloog en zal ook medicijnen moeten blijven gebruiken. De kosten voor deze medicijnen bedragen Rps. 750,- (± € 9,25) per week.

Door dit alles is de vader van Sandhya de laatste tijd niet in staat geweest geld te verdienen, wat de omstandigheden voor dit gezin natuurlijk niet gemakkelijker maakt. Gelukkig heeft Sandhya, mede dankzij de steun van het FHP, weer een toekomst gekregen.

Wanneer u dit project wilt ondersteunen, want zoals Sandhya zijn er nog meer kinderen die wachten op een hartoperatie, vermeldt u dan bij uw gift 'Heart for Life'. Wij zullen ervoor zorgen dat het geld dan aan dit project wordt besteed.

## Bezoek Herman Steur aan Nederland

In de eerste helft van december vorig jaar was Herman Steur weer even terug in Nederland, waar hij bij zijn zus in Volendam logeerde.

Tijdens dit bezoek heeft hij natuurlijk weer flink promotie gemaakt voor het FHP en het Welkom Dorp. Zo heeft hij een interview gegeven voor het Noordhollands Dagblad (gepubliceerd op 29 december jl.) waarop al veel positieve reacties zijn binnengekomen.

Herman Steur is ook geïnterviewd in zijn geboorteplaats Monnickendam, door Ivo Niehe voor de TV-show. Bij het drukken van deze nieuwsbrief was nog niet bekend wanneer dit interview wordt uitgezonden, en helaas wordt de samenstelling van de TV-show pas kort voor de uitzending bekend, dus kunnen wij u hier ook niet tijdig over informeren.

Verder heeft Herman Steur een bestuursvergadering van de stichting FHP in Nederland bijgewoond waar een aantal belangrijke zaken voor de toekomst van het Family Help Programme Holland - Sri Lanka zijn besproken.

Zijn aanwezigheid bij deze vergadering was dan ook van groot belang en werd zeker gewaardeerd door het bestuur in Nederland.

Kort samengevat kunnen wij concluderen dat dit bezoek zeer zinvol is geweest en dat Herman Steur het FHP weer bij een groot aantal mensen onder de aandacht heeft gebracht.



Gedrukt in Sri Lanka door:



VISHVA LEKHA



## Beste lezer,

Zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen, heeft Herman Steur in december weer een bezoek aan Nederland gebracht. Ik heb hem tijdens dat bezoek enkele malen mogen ontmoeten en het was fijn te zien dat hij weer in goede gezondheid verkeert. Mede door zijn bezoek, en door het bezoek dat enkele medewerkers van De Woonplaats in januari aan Sri Lanka brachten, zijn de contacten met de besturen op Sri Lanka en in Nederland weer verstevigd.

De Woonplaats heeft op Sri Lanka een eerste aanzet gegeven voor een groot onderhoudsplan voor het Welkom Dorp. Dit onderhoud is hard nodig voor het behoud van het Welkom Dorp voor de toekomst en zal dan ook op korte termijn van start gaan. Hiervoor zal het Welkom Dorp een eigen onderhoudsdienst gaan aanstellen.

Voor de zorgfaciliteiten in het Welkom Dorp heeft een aantal medewerkers van Zorgcentrum ZUWE / Mariaoord in november het Welkom Dorp bezocht. Zij geven de verpleging aanwijzingen hoe zij de bewoners goed kunnen verzorgen, en leveren daar vanuit Nederland ook (medische) materialen voor aan. En dat alles geheel belangeloos!

Het is geweldig om te zien hoe deze twee organisaties zich inzetten voor onze stichting en met name voor het Welkom Dorp. Misschien opent dit wegen voor andere organisaties in Nederland om ook hun steentje bij te dragen...

Om de werkzaamheden van het Family Help Programme Holland - Sri Lanka ook in de toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren, zullen wij ons de komende tijd vol enthousiasme op het werven van fondsen gaan richten. Een eerste aanzet hiervoor is de nieuwe brochure die eind vorig jaar is uitgekomen. Mocht u deze ook willen ontvangen dan kunt u deze bij ons kantoor in Leusden aanvragen.

Tot slot wil ik u hartelijk danken voor al uw gulle giften naar aanleiding van de kerstnieuwsbrief. Hieruit blijkt dat er nog steeds veel mensen zijn die het werk van onze stichting een warm hart toedragen.

Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van Nederland,

Drs. G. van Soest



Het adoptiegezin

## Bezoek aan ons adoptiegezin

Geschreven door een FHP-begunstiger

Vorig jaar hadden mijn vrouw en ik een bijzondere vakantie gepland. We zouden eind augustus voor drie weken naar Sri Lanka gaan. In de weken voordat we vertrokken werd een negatief reisadvies afgekondigd. Het bleef enige tijd onduidelijk wat dat voor ons zou betekenen, maar uiteindelijk zijn we toch vertrokken. De meeste reizen naar Sri Lanka gingen inderdaad niet door. Dat dat vooral voor het land en de inwoners veel betekent, hebben we met eigen ogen gezien. De meeste hotels waren zwaar onderbezet, sommige waren geheel gesloten. De mensen die hun brood verdienen aan de toeristen hadden geen inkomsten.

Op een van de eerste dagen van ons verblijf zijn we zo maar op een zondagmorgen naar ons FHP-adoptiegezin gegaan. Ik was er alleen al eens eerder geweest en ik zou de weg nog wel weten, dacht ik. En als we ongelegen zouden komen, zouden we later nog tijd genoeg hebben om nog eens te gaan. Vanuit ons hotel in Mount Lavinia volgden we de grote weg langs de kust naar het zuiden. In de plaats Maggona wist ik nog dat we linksaf een heuvel op moesten. Van de grote weg af kon je de rooms-katholieke kerk zien en daarachter woonde het gezin. Toen we rechtsaf om de kerk heen zouden rijden over de erg smalle weg, begon ik toch te twijfelen. Ik zou wel even lopend gaan kijken. Om kort te gaan, we zaten op de goede weg, maar het was toch nog een heel stuk lopen.

We zijn allerhartelijkst ontvangen door de moeder en haar zoon van zeven. De dochter van tien was naar de kerk en kon ieder moment thuis komen. Dit thuis was overigens het huis van de ouders van bijna tachtig jaar. De moeder vond dat haar eigen huisje te klein en te armoedig was om ons te ontvangen. Verschillende mensen uit de omgeving bevestigden dit verhaal.

Iedereen in dit huis sprak alleen Singalees. Alleen een broer van de moeder was het Engels enigszins machtig. Dankzij onze chauffeur, die behalve Singalees en Engels zelfs nog het nodige Nederlands sprak, konden we voldoende met elkaar praten. Later kwam de dochter uit de kerk thuis. Ondanks dat zij erg verlegen was deed ze toch even mee. We weten nu uit hun eigen mond hoe het met hun gaat. We werden zeer dringend uitgenodigd om bij hen te lunchen. En dat konden (en wilden) we niet weigeren. Echt Sri Lankaans eten bij mensen thuis. Hoe kun je een vreemd land beter beleven? Met behulp van een boekje met Singhalese zinnepjes heb ik zelfs nog wat Singalees "gesproken" met de zoon, tot verbazing, maar nog meer tot vermaak van de anderen. Maar ik weet nu wel uit zijn eigen mond en in zijn eigen taal hoe hij heet: Dilan. En zijn zus heet Ashani.

Het spreekt vanzelf dat we enkele cadeaus hadden meegebracht uit Nederland. Op Sri Lankaanse wijze werden deze aangepakt: vriendelijk bedanken, vooral niet uitpakken en meteen wegbrengen. Dit is geen onbeleefdheid, maar de gewoonte aldaar. Dat de kinderen nieuwsgierig waren, bleek al snel. De diverse meegebrachte spulletjes kwamen toch al snel te voorschijn. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog een geldbedrag rechtstreeks bij de moeder achter te laten. Deze keer niet via het FHP. Wij hebben dit als een waardevolle ontmoeting ervaren. Aan de reactie van het gezin te zien, moet dat wederzijds zijn geweest. We hebben met eigen ogen mogen zien, waar onze adoptiebijdrage heen gaat, en vooral dat deze nodig is en goed terechtkomt.

## Het oudste kind van uw adoptiegezin wordt 21 jaar...

Tot 1 januari van dit jaar werd de adoptie van een gezin waarvan het oudste kind 21 jaar was geworden beëindigd, en werd aan de donateur een nieuw gezin voorgesteld. Dit vanuit het standpunt dat op Sri Lanka de kinderen de zorg voor hun ouders op zich behoren te nemen. Dit is hun cultuur en wij willen daar geen inbreuk op maken door onze westerse normen te hanteren.

In de praktijk blijkt echter dat wanneer er meer kinderen in een gezin zijn het oudste kind op 21-jarige leeftijd nog niet in staat is het hele gezin te onderhouden. Soms zijn zij zelfs nog bezig met een studie die door deze regel niet zou kunnen worden afgemaakt. Wij hebben om deze reden dan ook regelmatig van donateurs het verzoek gehad een adoptie langer te laten doorlopen, wat wij dan ook hebben gedaan. Het bestuur op Sri Lanka heeft nu besloten de statuten als volgt te gaan wijzigen: Het Family Help Programme Holland - Sri Lanka zal hulp verlenen aan gezinnen totdat het jongste kind de leeftijd van 21 jaar bereikt heeft. Dit betekent bijvoorbeeld dat het gezin van Mrs. Seelawathie uit Waharaka, dat u ziet op deze foto, ook nog in aanmerking komt voor adoptie. De oudste dochter wordt in

mei van dit jaar 21 jaar, maar natuurlijk willen haar zussen ook hun opleiding kunnen afmaken om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Wij zoeken nog een donateur voor dit gezin, en zo zijn er nog veel meer gezinnen...



### Voorlichting over het FHP

De heer IJzerman verzorgt graag een voorlichtingsmiddag- of avond voor u. Zo'n middag of avond bestaat uit een inleiding over Sri Lanka, haar cultuur en bevolking, gevolgd door de film 'De Zon- en Schaduwzijde van Sri Lanka'. Aan deze activiteiten zijn geen kosten verbonden. Wij mogen ons steeds verheugen in een grote belangstelling, en ook voor dit jaar staan reeds een aantal voorlichtingen gepland.

### Nieuws uit de regio

Het afgelopen najaar waren wij te gast voor het verzorgen van een voorlichtingsbijeenkomst in:

- Harlingen, bij de NVVH
- Drachten, bij "Samen op Weg"
- Ermelo, in de RK kerk
- Berkum in de Hervormde kerk
- 't Harde bij de Chr. Vrouwenvereniging
- Oldemarkt - Paaslo, bij de "Passage"
- Kampen, Kinderkerstfeest in de Ned. Geref. Kerk

Het adres van de heer IJzerman:  
Steenovensdijk  
78262 PL Kampen  
Telefoon: 038 - 33 222 97



### Geschenken voor het FHP

Via ons kantoor in Leusden kunt nog steeds de volgende FHP geschenken bestellen: Video "De Zon- en Schaduwzijde van Sri Lanka": € 12,50 CD "One World Family": € 7,50. Bestelt u de videoband en de CD echter tegelijk dan betaalt u voor beide artikelen slechts € 17,50. Deze prijzen zijn inclusief verzendkosten.

De videoband toont, naast beelden van het mooiste eiland in de Indische oceaan, het werk van het FHP en een interview met Herman Steur.

De opbrengsten van de artikelen komen geheel ten goede aan het FHP. Natuurlijk is het ook een leuk idee om iemand een meter grond cadeau te doen! Indien u één of meerdere geschenken wilt bestellen, kunt u het geld overmaken naar onze ABN AMRO rekening in Leusden: 49.61.89.905 onder vermelding van 'videoband' en/of 'CD'.

### Reizen naar Sri Lanka

Regelmatig wordt het FHP kantoor de vraag gesteld of het FHP ook reizen naar Sri Lanka organiseert. In het verleden heeft het FHP dit inderdaad gedaan, maar daar is men mee gestopt, omdat dit geen activiteit is die er zo maar even bij gedaan kan worden. En als je het doet moet je het ook goed doen. Wij kunnen u informeren dat onderstaande organisaties reizen naar Sri Lanka organiseren en o.a. ook een bezoek aan het Welkom Dorp in hun programma hebben opgenomen:

HAS Reizen, Rolde, tel. 0592 - 241756  
Beter Uit Reizen, Alphen a/d Rijn, tel. 0172 484848  
Hollanka Reizen, Weert, tel. 0495 - 548084  
Fox Vakanties, Nieuw Vennepe, tel. 0252 - 66000000

### Reisgeno(o)t(e) gezocht?

Veel van onze donateurs reizen naar Sri Lanka om hun adopties te bezoeken, te genieten van de prachtige natuur en het heerlijke klimaat. Wij hebben onlangs een verzoek van een donateur ontvangen die graag naar Sri Lanka reist, maar dit liever niet alleen doet. Wanneer u ook een reisgeno(o)t(e) zoekt willen wij wel bemiddelen door reislustigen met elkaar in contact te brengen. Wij organiseren dus geen reizen, maar willen uitsluitend bemiddelen in een eerste contact, opdat u eventueel samen met anderen een reis kunt ondernemen.

## Hartelijk dank voor al uw donaties!

Eind 2001 hebben wij weer veel giften van u mogen ontvangen. Wij ontvingen in november zelfs een prachtig bedrag van bijna fl. 20.000,- van een anonieme gever aan wie wij via deze nieuwsbrief dan ook onze dank willen overbrengen. U zult begrijpen dat wij niet al onze giftgevers persoonlijk kunnen bedanken in deze nieuwsbrief, maar aan iedereen van wie wij een bijdrage mochten ontvangen willen wij zeggen: VEEL DANK!!!

## Welke koers berekent het FHP?

Met deze nieuwsbrief zullen wij u voortaan informeren over de bedragen in Rupees die wij aan uw adoptiegezin of -bejaarde hebben uitbetaald.

December 2001:

Een adoptiegezin voor fl. 30,- ontving een uitkering van Rps 900,-

Een adoptiebejaarde voor fl. 15,- ontving een uitkering van Rps 450,-.

Januari, februari en maart 2002:

Een adoptiegezin voor € 15,- ontvangt een uitkering van Rps. 1110,-

Een adoptiebejaarde voor € 7,50 ontvangt een uitkering van Rps 555,-

Zoals u ziet is de uitkering in het eerste kwartaal van 2002 ten opzichte van de laatste maand van 2001 zelfs met meer dan 10% gestegen. Dit komt in de eerste plaats door de tariefsverhoging die wij per 1 januari 2002 hebben doorgevoerd, maar ook door de koersschommelingen van de Rupee ten opzichte van de Euro, en dit kan dus in het volgende kwartaal weer lager zijn. Wij houden u hiervan op de hoogte.

## De Euro is van ons allemaal...

De Euro is van ons allemaal, luidde de slogan ter introductie van de Euro in Nederland. Gelukkig zijn de nieuwe Eurotarieven, welke het FHP per 1 januari heeft ingevoerd, ook door bijna alle donateurs overgenomen. Wij ontvingen veel positieve reacties op de prijsverhoging, en een aantal donateurs vond zelfs dat dit al veel eerder had gemogen. Hiermee hebben wij dan ook de betaling aan de adoptiegezinnen en -bejaarden kunnen verhogen met 10% door de medewerking en bijdrage van u allen! Hartelijk dank daarvoor. Voor de mensen die hun betaling per automatische overschrijving doen willen wij er op wijzen dat de aanpassing van het tarief door u zelf aan de bank moet worden doorgegeven. Wanneer u ons een machtiging heeft gegeven en wij het geld maandelijks van uw rekening incasseren is vanaf 1 januari automatisch het nieuwe tarief geïncasseerd.

## Dagelijks bestuur van het FHP

Voorzitter:

De heer drs. G. van Soest;  
Senior adviseur Mercuri Urval

Secretaris:

De heer W.C. Roke  
Data Security Officer

Penningmeester:

De heer H. Twigt  
Directeur van Dutchpack International

## Overige bestuursleden:

De heer G. IJerman  
Voorlichter voor het FHP

Vacature



Uw contactpersoon  
voor het FHP:  
Mariëlle Geessinck

## Wordt u ook de symbolische eigenaar van een stukje grond?

Al heel veel mensen zijn de trotse eigenaar van een stukje grond in het Welkom Dorp. Voor € 50,- per m<sup>2</sup> kunt ook u dat worden, en dit geld komt ten goede aan het onderhoud van het Welkom Dorp. Het Dorp waar oude, van de straat gehaalde, mensen kunnen genieten van hun oude dag,



midden in de onovertroffennatuur van Sri Lanka. Het Welkom Dorp dat zoveel meer is dan stenen, hout en balken, want daarmee bouw je een huis. Dit Dorp is gebouwd op basis van dromen en uit liefde; en daarmee bouw je geen huis, maar een thuis. U zult het zien: als u tijdens een bezoek aan Sri Lanka het Welkom Dorp bezoekt, dan vindt u

het, net als al die andere mensen, ook geweldig dat u een metertje heeft bijgedragen!

Als u zich wilt aansluiten bij de steeds groter groeiende groep van 'symbolische grondeigenaren' verzoeken we u vriendelijk om bij overmaking van het geld bij het

betalingskenmerk "aankoop grond" te vermelden. Het eigendoms-certificaat wordt u dan, door tussenkomst van ons kantoor in Leusden, zo spoedig mogelijk toegezonden. Bij het certificaat zit een plattegrond waarop door de landmeters precies wordt aangegeven waar uw stukje grond zich in het Welkom Dorp bevindt.

## Doelstelling van het FHP

De stichting Family Help Programme Holland - Sri Lanka stelt zich tot doel de allerarmsten op Sri Lanka te ondersteunen. Dit doet zij ongeacht godsdienst, kaste, politieke overtuiging of sekse van deze personen. Het FHP probeert haar doel te bereiken met het werven van begunstigers, het verzorgen van voorlichtingsavonden, het verspreiden van een Nieuwsbrief en andere bewustwordingsactiviteiten die het doel van de stichting dienen in de meest ruime zin.



FHP Holland - Sri Lanka  
Bezoekadres: Zwarteweg 30  
3833 AL Leusden

Postadres: Postbus 106  
3830 AC Leusden

tel : 033 - 43 47 616  
fax : 033 - 43 47 652

E-mail : [info@fhpholland.nl](mailto:info@fhpholland.nl)  
Site : [www.fhpholland.nl](http://www.fhpholland.nl)

Girorekening : 55.83.116  
Bankrekening : 49.61.89.905  
ABN AMRO Leusden

FHP Sri Lanka  
Pamunugama  
tel./fax : 0094 - 123 6 779  
telefoon Welkom Dorp  
0094 - 31 99 778