

FAMILY HELP PROGRAMME

OPGERICHT 11 DECEMBER 1984 DOOR DE HEER HERMAN STEUR
Keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en-besteding



FHP NIEUWSBRIEF

LENTE 2005

NO.34

26 december 2004... Tsunami treft Sri Lanka

Een dag die niemand snel zal vergeten, tweede kerstdag 2004, de dag waarop in Azië een enorme vloedgolf een onvoorstelbare ramp veroorzaakte. Een ramp die vele slachtoffers maakte, met name onder de allerarmsten van de bevolking in de getroffen landen, maar ook onder de vele toeristen die er op dat moment op vakantie waren.



Een ramp die ook op onze stichting een enorme impact heeft gehad en van grote invloed zal zijn op de activiteiten in het komende jaar. Vandaar dat bijna deze hele nieuwsbrief dan ook gaat over de ramp, de gevolgen ervan, maar ook over de plannen voor de wederopbouw in de nabije toekomst.

William Phillipsz vertelt wat hij meemaakte op de dag van de ramp

De heer William Phillipsz, directeur van het Family Help Programme Sri Lanka geeft zijn ooggetuigeverslag:



Op de ochtend van tweede kerstdag, rond 9.30 uur bezocht ik samen met mijn vrouw Valerie de begrafenis van de moeder van Padmini, de boekhoudster van het FHP, die twee dagen daarvoor was overleden. Daar

hoorde ik het nieuws dat de zee het land had overspoeld en dat in het zuiden complete dorpen waren overstroomd. Aanvankelijk dacht ik dat het een cycloon met vloedgolven was, en ik herinnerde mij onmiddellijk de ramp in de zestiger jaren waarbij de plaats Batticaloa, waar vrienden van mij woonden, totaal vernield werd door een cycloon. Toen de televisiezenders echter elke minuut meer informatie begonnen te geven, kon ik niet geloven wat er verteld werd. Nog nooit in mijn leven had ik zo'n grote ramp meegeemaakt. Mannen, vrouwen en kinderen, zelfs baby's die

weggespoeld werden, gebouwen en huizen waarvan niets dan puin overbleef, voertuigen en huisraad overal in het water drijvend, toeristenresorts waarvan niets dan brandhout over was gebleven, mensen die gilden, als gekken rondrenden - nee dit alles kon niet waar zijn - dit was slechts een boze droom, een herhaling van 'The Day After Tomorrow' - geen fictie, maar nog angstaanjagender, van een nog grotere omvang en toch gebeurde het werkelijk in mijn eigen zo geliefde land...

Ongelooflijk - werkelijk ongelooflijk. Daarna kwam de informatie over het dodental dat erg hoog was en alsmaar bleef stijgen. Toen kwamen ook de geruchten dat de Tsunami ook Negombo had getroffen en deels



had getroffen en ook enkele omliggende plaatsen dreigden onder te stromen. Ik was in shock, stomverbaasd, toen ik om mij heen families met hun kinderen zag weggrennen en met bustransporten vertrekken met slechts de kleding die zij droegen, vanuit Pamunugama, Pitipana, Talahena naar veiliger plaatsen zoals kerken, tempels, scholen en daar waar maar plaats was. Bussen vol mensen kwamen in 'mijn' kerk in Tudella aan en zochten een veilig onderdak in de basisschool. De reactie van mijn medeparochianen was hartverwarmend, wij hebben onze krachten gebundeld en het leven voor deze vluchtelingen zo aangenaam mogelijk proberen te maken. Zij kregen eten, beddengoed en andere eerste levensbehoeften. De eerste nacht ver-



Gedrukt in Sri Lanka door:



VISHVA LEKHA

Beste lezer,

Onze stichting heeft enkele roerige maanden achter de rug. Een periode waarin het vertrouwen in onze donateurs ongelooflijk is gesterkt door de steun die wij van u mochten ontvangen na de vreselijke ramp van 26 december. Het bestuur in Nederland voelt een grote verantwoording tegenover u als donateur om met de giften op onze actiegiro daadwerkelijk hulp te bieden aan de slachtoffers. Zoals u op de foto's in deze nieuwsbrief kunt zien zijn wij daar al druk mee bezig en zullen wij u goed op de hoogte blijven houden.

Wij hebben voor dit jaar ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum een project gepland voor de bouw van 25 huizen voor de allerarmsten op Sri Lanka. Dit project willen wij zeker vorm gaan geven om hierin 25 gezinnen uit ons adoptieprogramma onderdak te bieden. Daarnaast zullen wij een groot deel van de gelden die wij naar aanleiding van de Tsunami ontvangen hebben gaan besteden aan huisvesting voor de slachtoffers van deze ramp. Hiervoor is veel geld nodig want wij willen het op grote schaal aanpakken door drie vissersdorpjes weer op te bouwen. Uw bijdrage hiervoor is dan ook nog steeds erg welkom.

Ook op ons kantoor dat onlangs verhuisde van Groenlo naar Enschede, braken erg drukke tijden aan na 26 december.... en net per 1 januari zijn er twee nieuwe medewerkers begonnen, die daarmee meteen flink aan het werk werden gezet.

Geralt Trinks en Mariëlle Geessinck hebben voor een nieuwe stap in hun loopbaan gekozen en beiden een nieuwe functie aanvaard zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen. Als bestuur zijn wij Mariëlle en Geralt veel dank verschuldigd voor hun geweldige inzet van de afgelopen jaren. Wij wensen hen veel succes in hun nieuwe baan en Alice Vosseveld en Jacqueline Blokhuis hetzelfde bij het Family Help Programme.

Tot slot wil ik u nog een tip geven voor een project dat naast de Tsunami ook het komende jaar onze aandacht heeft. Zowel het ziekenhuis als het onderkomen van de verpleegsters in het Welkom Dorp moeten nodig worden opgeknapt. Wanneer u hiervoor een bijdrage wilt doen kan dit door bij uw gift 'ziekenhuis WD' te vermelden. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Nederland,

Drs. G. van Soest



Voorlichting over het FHP

De heer IJzerman verzorgt graag een voorlichtings-middag- of avond voor u. Zo'n middag of avond bestaat uit een inleiding over Sri Lanka, haar cultuur en bevolking, gevolgd door de nieuwe film die wij in september 2004 hebben opgenomen.

De film toont u prachtige beelden van Sri Lanka en geeft een goede indruk van de projecten die onze stichting er realiseert en de adopties die gesteund worden. Aan deze voorlichting zijn geen kosten verbonden. Wanneer u hier belangstelling voor heeft kunt u contact opnemen met ons kantoor in Enschede of met de heer IJzerman die de voorlichting verzorgt.

Het adres van de heer IJzerman:
Steenovensdijk 7,
8262 PL Kampen
Telefoon: 038 - 33 222 97

bleven er 875 mensen in de kerk- en schoolgebouwen. Met het verstrijken van de uren werden er steeds meer dodelijke slachtoffers gemeld. De natuur is sinds eeuwen niet zo verwoestend geweest als op deze dag.



Dezelfde middag nog werd ik gebeld door de boeddhistische priester van de kleuterschool in Bopitya die hulp wilde aanbieden en vroeg wat zij konden doen. Ik heb meteen om levensmiddelenpakketten

gevraagd en al de volgende middag kwamen er een transport met 2500 voedselpakketten aan. Wij hebben deze pakketten verspreid in Tudella, in Nayakakanda (Wattala) en in Pamunugama.

Twee dagen later is in samenwerking met het FHP in Nederland een actie gestart om geld in te zamelen om de slachtoffers te helpen, op elke mogelijke manier. Diezelfde dag nog reed ik in de stromende regen naar Negombo om te kijken naar de schade die er was en ik kon mijn ogen niet geloven. Enkele dagen later reed ik naar het zuiden van Colombo naar Panadura. De helft van de sloppenwijken in Moratuwa was weg, hele families leefden op de straat. De kust van Panadura was veranderd in een grote vuilnisbelt.

Samen met enkele bestuursleden van het FHP Sri Lanka vertrok ik zuidwaarts naar Balapitiya. De vissersdorpen Payagala, Beruwala en Balapitiya waren ook veranderd in enorme puinhopen.



Wij als FHP stichting hebben toen besloten om tenminste te beginnen de vissersgemeenschappen weer te helpen hun leven op gang te krijgen. Zij waren hun vissersmaterialen kwijtgeraakt, hun boten en buitenboordmotoren waren kapot, hun huizen waren vernield en zij zouden het nooit redden zonder hulp. Hier moest het FHP in actie komen. De drie vissersdorpjes Kuda Payagala, Beruwala en Balapitiya werden verkozen voor de hulp en alles werd in gang gezet. Er werden nieuwe visnetten uitgedeeld, de beschadigde boten en kapotte motoren werden gerepareerd waar mogelijk en ook werden nieuwe boten en motoren aangeschaft. Ook kregen al snel de plannen vorm voor het bouwen van huizen in deze dorpjes en zullen zij de basis huishoudelijke zaken krijgen en schoolspullen voor de kinderen. Hiermee hopen wij deze vissers en hun families een kans op een nieuw leven te geven.

Het FHP kan het verdriet van hen die familieleden zijn kwijtgeraakt nooit wegnemen maar probeert wel het leven van de nabestaanden zo goed mogelijk weer op gang te helpen.

De naam die wij aan dit enorme hulpproject hebben gegeven is:

FHP TEARS, Tsunami Effected Areas Rehabilitation Support.

Reacties van donateurs zijn hartverwarmend

Bij het FHP-kantoor, dat net van Groenlo naar Enschede was verhuisd en waar de verhuisdozen nog amper waren uitgepakt, kwamen al snel veel telefoontjes van verontruste donateurs binnen. Men wilde uiteraard weten of onze projecten getroffen waren en uiteraard hoe het met de adopties was.

Wonder boven wonder zijn alle projecten die het FHP in de afgelopen jaren gerealiseerd heeft, gespaard gebleven. Het heeft enkele dagen geduurd voordat er contact kon worden gelegd met de bibliotheek in Matara in het zuiden, en met het weeshuis in Hikkaduwa, maar ook deze projecten die toch in de zwaarst getroffen gebieden liggen waren niet beschadigd.



Een grote container wordt bij Tiny Langerak voor de deur volgeladen

Het nagaan van de adopties was een enorme klus die heel wat meer tijd vergde. Het FHP-kantoor in Pamunugama is in de eerste week al begonnen met het in kaart brengen van de getroffen adopties. Er zijn brieven uitgegaan naar de adopties, advertenties geplaatst in kranten en via scholen en kerken in de gebieden waar onze adopties wonen, met het verzoek zich te melden bij het kantoor.

Inmiddels zijn de donateurs waarvan een adoptie slachtoffer is geworden dan wel grote materiele schade heeft geleden, hierover geïnformeerd.

Op diverse plaatsen in het land kwamen donateurs in actie om geld in te zamelen voor de slachtoffers in Sri Lanka. Er werd o.a. een benefietconcert georganiseerd in de Lier, diverse regionale kranten werden benaderd en vrienden en familie werden door donateurs geïnformeerd over de actierekening die het FHP had opengesteld.

Mevr. Tiny van de Brink van stichting Lanka Lamai had de mogelijkheid gekregen goederen naar Sri Lanka te verschepen en mevrouw Langerak uit de Lier heeft een enorme hoeveelheid kleding ingezameld die bij haar thuis werd opgehaald met een enorme container. Deze container kwam rond 20 januari al aan in Sri Lanka en mevrouw van de Brink is zelf naar Sri Lanka gereisd om er op toe te zien dat de goederen op de juiste bestemming aankwamen.

Koersinformatie

In de maanden januari, februari en maart zijn de volgende bedragen in Rupees aan uw adoptiegezin of -bejaarde uitbetaald:

Een adoptiegezin voor € 15,- ontving in januari een uitkering van Rps. 1755,- en in februari/maart Rps. 1714,50. Een adoptiebejaarde voor € 7,50 ontving in januari een uitkering van Rps 877,50 en in februari/maart Rps. 857,25.

Inmiddels hebben al deze inspanningen het enorme bedrag van € 300.000,- opgeleverd. Een bedrag waarvan een deel al goed is besteed aan de directe eerste hulpverlening. Het grootste deel zal worden besteed aan de wederopbouw van de vissersdorpjes Kuda Payagala, Beruwala en Balapitiya.

JUBILEUM PROGRAMMA AANGEPAST!

Na uitvoerig overleg door het bestuur is besloten het programma voor het 25-jarig jubileum van het FHP Sri Lanka toch door te laten gaan. De festiviteiten welke met name op de eerste dag (30 juli) gepland staan, zullen echter slechts in bescheiden vorm worden gehouden. De viering in de kerk gaat door en wordt gevolgd door een processie door het Welkom Dorp. Hierna zullen de officiële opening van de Geriatriekliniek alsmede van de uitbreiding bij het restaurant plaatsvinden.

Ook zullen 25 families op deze dag hun nieuwe huis kunnen betrekken, welke wij willen gaan bouwen ter gelegenheid van dit jubileum.

De bijeenkomst op 31 juli vindt plaats in de BMICH (Bandaranaike Memorial International Cultural Hall) in Colombo. Donateurs uit Nederland die zich hebben aangemeld voor het jubileum zijn hierbij van harte uitgenodigd voor het diner.

Op 1 augustus wordt om 16.30 uur een 'Thanksgiving' mis gehouden in St. Joseph's Church, Pamunugama. Voorganger zal de aartsbisschop van Colombo zijn. Samen met deze aartsbisschop zullen 4 tot 5 andere bisschoppen aan deze mis deelnemen. Na de mis zijn er verfrissingen voor alle aanwezigen.

Binnenkort zullen de donateurs die zich hebben aangemeld voor het jubileum een brief ontvangen over de organisatie ter plaatse, om het vervoer van en naar de hotels goed te kunnen organiseren. U kunt zich nog steeds aanmelden bij ons kantoor in Enschede.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

De enorme ramp die Sri Lanka en andere delen van Azië heeft getroffen heeft grote betrokkenheid en vele blijken van meeleven opgeroepen. Velen wisten het FHP te vinden om hun bijdrage bij de slachtoffers te laten komen. Daarmee is gebleken dat onze bekendheid met de situatie in Sri Lanka vertrouwen heeft gewekt. Wij doen er alles aan om dat vertrouwen niet te beschamen. Onze mensen daar zijn direct aan de slag gegaan om te kijken waar hulp geboden kon worden. En dit kost het FHP niets extra. Onze mensen waren daar immers al. En alle noodhulp wordt volledig besteed aan de slachtoffers in Sri Lanka. Onze manier van werken maakt dat dit niets extra kost.

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief zijn al gerepareerde en nieuwe vissersboten, buitenboordmotoren en netten aan vissers beschikbaar gesteld. Hierdoor kunnen zij weer voor hun eigen inkomsten zorgen en komt weer voedsel aan land (in de vorm van verse vis). Verder is het FHP vergevorderd met bouwplannen om de, veelal arme, vissersfamilies aan woningen te helpen. Al het leed dat deze mensen heeft getroffen, kan niet worden weggenomen. Maar het is wel een troost en steun dat ze dank zij alle goede gevers niet aan hun lot worden overgelaten.

Deze nieuwsbrief wordt in een ruimere oplage verspreid dan wij gewoon zijn. Bovendien versturen wij twee exemplaren, zodat er ook een is om door te geven aan burens of bekenden. Op deze wijze willen wij uiting geven aan alle gevers en onze heel hartelijke dank uiten voor de steun.

Op onze web site (www.fhpholland.nl) vermelden wij de laatste informatie over de noodhulp.

Wisseling op het FHP-kantoor

U heeft het misschien al gemerkt: per 1 januari zijn er twee nieuwe medewerkers begonnen op het uitvoerend bureau in Enschede.

Alice Vosseveld neemt de werkzaamheden m.b.t. financiën over van de heer Geralt Trinks en Jacqueline Blokhuis neemt de werkzaamheden m.b.t. contacten met donateurs en relaties over van Mariëlle Geessinck. Geralt en Mariëlle hebben beiden een nieuwe functie aanvaard bij woningcorporatie De Woonplaats, de werkgever van de medewerkers van het uitvoerend bureau.



Vlnr: Jaqueline Blokhuis, Geralt Trinks, Alice Vosseveld, Mariëlle Geessinck

Dagelijks bestuur van het FHP

Voorzitter:

De heer drs. G. van Soest
Senior adviseur Mercuri Urval

Secretaris:

De heer W.C. Roke
Data Security Officer

Penningmeester:

De heer H. Twigt
Directeur van Dutchpack International

Overige bestuursleden:

De heer G. IJzerman
Voorlichter voor het FHP

De heer dr. R. Hettiarachchi
Hoofd klinische research
Boehringer Ingelheim

De heer drs. H. Pomerantz
De heer J. Immink



Uw contactpersoon voor het FHP:
Jaqueline Blokhuis



LET OP NIEUW ADRES!

FHP Holland - Sri Lanka
Bezoekadres: Institutenweg 25
7521 PH Enschede

Postadres: Postbus 248
7500 AE Enschede

tel : 053 - 475 74 73
fax : 053 - 475 74 77

E-mail : info@fhpholland.nl
Site : www.fhpholland.nl

Girorekening : 55.83.116
Bankrekening : 49.61.89.905
ABN AMRO Leusden

FHP Sri Lanka
Pamunugama
tel./fax : 0094 - 11 22 36 779
telefoon Welkom Dorp
0094 - 31 22 99 785

Doelstelling van het FHP

De stichting Family Help Programme Holland - Sri Lanka stelt zich tot doel de allerarmsten op Sri Lanka te ondersteunen. Dit doet zij ongeacht godsdienst, kaste, politieke overtuiging of sekse van deze personen. Het FHP probeert haar doel te bereiken met het werven van begunstigers, het verzorgen van voorlichtingsavonden, het verspreiden van een Nieuwsbrief en andere bewustwordingsactiviteiten die het doel van de stichting dienen in de meest ruime zin.