

Sri Lanka: complete 15-dgs (rond) reis met privé chauffeur en airco-auto vanaf E. 682,-- p.p. (excl. vliegreis)



Introductie:

Wij willen ons graag aan u voorstellen en vertellen hoe wij ertoe gekomen zijn als vrijwilligers een rondreisprogramma in Sri Lanka te promoten.

Toen men ons 7 jaar geleden, vanuit Sri Lanka vroeg of wij behulpzaam wilden zijn bij het vinden van geïnteresseerden voor de rondreis, zijn wij hier op ingegaan. De reden daarvoor was dat het land en het toerisme er in die tijd slecht aan toe waren. Gelukkig is er sindsdien en vooral sinds het beëindigen van de burgeroorlog in het noorden veel ten goede veranderd.

Het toerisme heeft Sri Lanka herontdekt. Sri Lanka is door de Lonely Planet uitgeroepen tot beste landenbestemming voor 2013. Geen wonder, Sri Lanka is een paradijselijke bestemming! Aangezien wij al jarenlang bijna elk jaar op Sri Lanka overwinteren hebben we op die manier veel geleerd over het land. Wij weten ons bij onze inspanningen gesteund door onze Sri Lankaanse relaties, betrouwbare en deskundige professionals met jarenlange ervaring in het toerisme en hebben met hen een uitstekende ervaring.

Wij werken op kleine schaal en met een persoonlijke touch, voornamelijk per mail indien niet mogelijk per telefoon. Bereiden u van A tot Z op uw reis voor. Onze gasten zijn zonder uitzondering zeer enthousiast over hun reis/verblijf in Sri Lanka.

De rondreis is zeer boeiend. Natuur, cultuur en avontuur wisselen elkaar af. Voor elk wat wils. Wij kunnen de tarieven aantrekkelijk houden door onze directe samenwerking, korte lijnen met de mensen in Sri Lanka, die de uitvoering van de reizen ter plekke regelen. Onze bemiddeling is daarbij belangeloos, een kleine vorm van ontwikkelingshulp. De opbrengst van de reizen gaat in zijn geheel naar Sri Lanka, waarmee wij mensen ondersteunen. Zo kunt u de mensen in Sri Lanka helpen door op vakantie te gaan!

Voor u ligt het programma van onze rondreis periode november 2014 t/m oktober 2015.

Al vele jaren is daarin opgenomen een kosteloos bezoek aan het Herman Steur Nederlandse Welkom Dorp van FHP Holland -Sri Lanka. Een hartverwarmende ervaring! Geheel nieuw dit jaar is de mogelijkheid te overnachten in het Welkom Dorp, om zo de sfeer te proeven. Daarnaast kunnen wij voor de sponsors van de Stichting FHP op verzoek een bezoek aan hun adoptiepersoon/familie in Sri Lanka regelen, het wordt zomogelijk ingepast in het rondreisprogramma. Ook kunnen wij op verzoek een bezoek aan één van de projecten van FHP in het reisprogramma opnemen.

De rondreis kan desgewenst verlengd worden met een verblijf in één van de beachhotels, die altijd direct aan het mooie strand van de Indische Oceaan gelegen zijn. Of met een verblijf aan de paradijselijke stranden van de oostkust. Ook bv. een combinatie rondreis-Malediven kunnen wij bieden. Voor diegenen die de rondreis al gemaakt hebben in het verleden, bieden wij –nieuw in ons programma- een boeiende 14 daagse VOC-Natuur reis waarin een bezoek aan Noorden van Sri Lanka wordt gebracht en een optioneel een verblijf aan de Oostkust is opgenomen. Eveneens nieuw is ons bijzondere golfarrangement nabij Kandy op de Victoria Golf- en Country Club. U kunt alles nalezen op onze website:

www.srilanka-uniek.nl

Het enige dat u rest te doen is een vliegticket te boeken. Daarbij kunnen wij u adviseren over de beste mogelijkheden.

Na het lezen van onze reismap/informatie zult u zeker nog vragen hebben. Mailt u ons gerust, wij zullen ze graag beantwoorden.

En als u besluit te boeken, dan zal het exotische Sri Lanka met haar vriendelijke bewoners uw hart stelen!

Aart en Yvonne Weijmer

E-mail: y.weijmer@gmail.com

Website : www.srilanka-uniek.nl



RONDREIS IN SRI LANKA

Zelden is een treffender naam voor een land bedacht; "Gezegend Eiland" is de letterlijke vertaling van Sri Lanka, dat vroeger Ceylon genoemd werd. Alles wat een vakantie compleet maakt is hier binnen bereik. De eeuwenoude boeddhistische cultuur heeft indrukwekkende overblijfselen nagelaten. U zult genieten van de antieke steden met hun rijk verleden. Ook de vroegere aanwezigheid van de Nederlanders en de Engelsen is op veel plaatsen nog zichtbaar. Het landschap is zeer gevarieerd, met heerlijke hagelwitte zandstranden en prachtige natuurparken. Maar ook indrukwekkende berglandschappen, weelderig groene rijstvelden en -in het heuvelachtige binnenland- de uitgestrekte theeplantages. Dit boeiende land met zijn uiterst vriendelijke en gastvrije bevolking en wonderschone natuur zal u verrassen. Doordat Sri Lanka niet groter is dan Nederland en België tezamen leent het zich bij uitstek voor een interessante en zeer afwisselende rondreis, een nadere kennismaking met dit exotische eiland. Sri Lanka zal uw hart stelen!

Het programma van uw rondreis is met veel zorg door professionals samengesteld. Het is zeer compleet.

Aan het begin en eind van uw rondreis verblijft u enkele heerlijke dagen in een beachhotel om resp. te acclimatiseren/ na uw rondreis uit te rusten alvorens u naar huis reist. U reist met privé chauffeur (engels-sprekend) en airco-auto. Uw chauffeur is tevens uw gids en gastheer, hij is een zeer ervaren begeleider.

U verblijft in middenklasse hotels, met airco/fan kamers op basis van halfpension (ontbijt en diner)



Francis, chauffeur en gastheer

UW RONDREISPROGRAMMA:

Dag 1: Luchthaven/Colombo/Marawila

Bij aankomst op de luchthaven van Colombo wordt u afgehaald en maakt u kennis met uw chauffeur/gids die u ook op uw rondreis zal begeleiden. Hij brengt u naar uw beach hotel in Marawila (28 km. van de luchthaven). Dit hotel is schitterend gelegen, direct aan het strand van de Indische Oceaan. Het beschikt over een prachtige tropische tuin en zwembad en een uitstekende keuken. Hier kunt u de rest van de dag van uw reisvermoeienissen uitrusten. 's Avonds diner en overnachting.



Uw beach hotel in Marawila

Dag 2: Marawila en het FHP Nederlands Welkom Dorp

Na het ontbijt wordt u afgehaald door de chauffeur voor een bezoek aan het Nederlandse Welkom Dorp. Aldaar krijgt u een rondleiding door een van de bewoners of verzorgers. U ziet o.m. de keukens, eetzaal, de dokterspost, het multireligieus gebouw dat staat voor de 4 religies van de bewoners, u wandelt door de hollands ogende straatjes. Kortom, een kijkje in het dagelijks reilen en zeilen van het Welkom Dorp. De middag heeft u ter beschikking om nog even te acclimatiseren en te genieten aan het strand, in het zwembad of in de prachtige tropische tuin. U kunt er genieten van een prachtige zonsondergang. Diner en overnachting.



Netherlands Welcome Village

Dag 3: Marawila/ Anuradhapura

Ontbijt in het hotel en vertrek naar Anuradhapura via Puttalam. Desgewenst stoppen we in Chilaw, waar u een bezoek kunt brengen aan de prachtige en kleurige Munneswaram tempel, de grootste Hindoetempel van Sri Lanka. Tegen de middag aankomst in ons hotel in Anuradhapura. Later op de middag bezoeken we de antieke stad Anuradhapura en beklimmen we de Mihinthale Rots . (15 minuten rijden vanaf het hotel) Langs een trap van 1840 treden klimt u langzaam naar de top van deze heilige berg, de plek waar het boeddhisme in Sri Lanka zijn oorsprong vond. Eenmaal boven komt u in een mystieke wereld waar u grotten, dagoba's en tempels verkennt. Na afloop terug naar het hotel voor diner en overnachting.



Tropisch ontbijt

Dag 4: Anuradhapura/Sigiriya/Polonnaruwa

Ontbijt in het hotel en vertrek naar de koningsstad Polonnaruwa. Onderweg beklimmen we de beroemde Leeuwenrots van Sigiriya met op de top het fort dat koning Kasyapa er in de 5^e eeuw heeft gebouwd. Halverwege de beklimming ziet u de resten van wunderschone zeer oude fresco's die koning Kasyapa er liet aanbrengen. Boven gekomen op 200 m. hoogte geniet u van een adembenemend uitzicht! Eind van de middag aankomst in het hotel in Polonnaruwa voor diner en overnachting.



Sigiriya, de Leeuwenrots

Dag 5: Polonnaruwa

Na het ontbijt gaan we op pad voor de city tour in de antieke stad Polonnaruwa met de enorme liggende Boeddha (15 meter) en de restanten van het koninklijk paleis. Deze antieke stad werd na eeuwen overwoekerd te zijn door het oerwoud in de vorige eeuw herontdekt en opgegraven. We bezoeken ook de Parakkrama Samudraya waterwerken (tank), bijna 2500 jaar geleden aangelegd door Koning Parakkramabahu. Daarna keren we terug naar het hotel voor diner en overnachting.



Het antieke Polonnaruwa

Dag 6: Polonnaruwa/Kandy

Na het ontbijt vertrekken we naar Kandy, laatste Koningsstad en sinds 1988 op de lijst van werelderfgoederen. Onderweg bezoek aan de Dambulla Rots Tempel met de prachtige schilderingen en beelden, waarvan de oudste stammen van voor het begin van onze jaartelling. We rijden verder naar Kandy, prachtig gelegen in het weelderige tropische heuvelland. Eind van de middag komen we aan in ons hotel in Kandy. Na ons even opgefrist te hebben gaan we naar de wervelende culturele dansshow van de beroemde Kandy Dancers. Hun optreden eindigt met de vuurdansers, een dans op gloeiende kolen. Na afloop terug naar het hotel voor diner en overnachting.



Boeddhabeeld in de Dambulla Rotstempel

Dag 7: Kandy

Na het ontbijt vertrekken we naar Kandy voor een city tour. We bezoeken o.a. de “Temple of the Tooth” waar het kostbaarste heiligdom van Sri Lanka wordt bewaard: een hoektand van Boeddha. Geniet u ook van de bijzondere aziatische sfeer in de vele winkelstraatjes rond de Tempel en de lokale markt. We bezoeken de koninklijke botanische tuin van Peradeniya, een van de mooisten ter wereld. Daarna keren we terug naar het hotel voor diner en overnachting.



Kandy

Dag 8: Kandy/Pinnawela/Kandy

Na het ontbijt in het hotel bezoek aan het olifantenweeshuis te Pinnawela. Hier ziet u hoe een kudde van ongeveer 60 olifanten waaronder ook vele baby-olifanten door hun maouds naar de rivier geleid wordt en geniet van hun bad. Een vertederende aanblik. In de middag vrij in Kandy ter eigen besteding, gelegenheid uw inkopen te doen in het centrum of op de lokale markt. Bezoekt u het edelstenen-museum of wandelt u langs het meer van Kandy. Diner en overnachting.



Pinnawala, olifantenweeshuis

Dag 9: Kandy/ Nuwara Eliya/Ella

Na het ontbijt wordt u door de chauffeur/gids naar het station van Kandy gebracht voor een bijzondere ervaring, een treinreis door een prachtig landschap van theevelden en groene heuvels naar Nuwara Eliya, ook wel “Little England” genoemd vanwege vele prachtige victoriaanse huizen en koloniale hotels, daterend uit de britse periode,. De chauffeur/gids haalt u af bij het station in Nuwara Eliya. Na een kleine stadsrondrit bezoeken we een theeplantage en een theefabriek. Na afloop rijden we door naar Ella. Geniet u van deze prachtige rit in de bergen. Diner en overnachting in Ella.



Theefabriek

Dag 10: Nuwara Eliya/ Tissamaharama/Safari Park

Na het ontbijt vertrekken we naar Tissamaharama oftewel Tissa. Onderweg bezoeken we de Rawana watervallen in Ella. Aankomst bij ons hotel in Tissamaharama. In de late namiddag gaat u op safari in het Yala National Park in jeeps, vergezeld van een ranger (parkwacht) Een avontuurlijke ervaring, olifanten kruisen vrijwel zeker uw pad! Verder leven in het park : luipaarden, krokodillen, gazellen, varanen, mungo's (wilde zwijnen), waterbuffels, pauwen, pelikanen, ooievaars en een fascinerende hoeveelheid felgekleurde tropische vogels. Na afloop keren we terug in ons hotel voor diner en overnachting.



Yala N.P. safari

Dag 11: Tissamaharama/ Galle/Marawila of Hikkaduwa (deze laatste 4 nachten strandverblijf naar keuze in Marawila of Hikkaduwa)

Na het ontbijt vertrek naar Hikkaduwa, de oudste toeristenplaats van Sri Lanka. Onderweg bezoeken we de steltvissers in Ahangama. We rijden door naar de historische VOC- stad Galle, hier komen we een stuk nederlandse geschiedenis tegen. We bezoeken het oude Nederlandse fort alsmede het museum en de nederlandse gereformeerde kerk, daterend uit de nederlandse VOC-periode. Voorbij Galle kunnen we, als u dat op prijs stelt, een kijkje nemen op de schildpadden-farm. We rijden via Negombo terug naar uw beach-hotel in Marawila. Of u kunt ervoor kiezen deze laatste dagen in Hikkaduwa aan het strand te verblijven.

Dag 12, 13 en 14: Marawila of Hikkaduwa

Deze dagen heeft u ter beschikking om van zon zee en strand te genieten en te relaxen. Diner en overnachting.



Relaxen

Dag 15:

Na het ontbijt wordt u door uw chauffeur afgehaald voor de transfer naar de luchthaven voor uw retourvlucht naar Nederland. Einde van een onvergetelijke tijd op het mooie paradijs eiland Sri Lanka